

Kære Naturvenner

Endnu et begivenhedsrigt år er gået, og det er i den forbindelse nok værd at hæfte sig ved nogle få udvalgte begivenheder, som afsæt for morgendagens udfordringer i indsatsen for en mere levende natur og et sundere miljø i Aarhus Kommune.

Mon ikke I mindes maleriet i Mindeparken? Så husker I formentlig også den debat det vakte i offentligheden, og de mange velmenende protester det affødte på sociale og i trykte medier? Det var i udgangspunktet opløftende at konstatere, hvorledes naturspørgsmålet for en gang skyld kunne få folk op af stolene, men reaktionerne var imidlertid overilede og ude af proportioner. De afslørede, at befolkningen nok kunne engageres og oprøres over overgreb på det grønne, men samtidig, at der var behov for en nuancering af farvespektret og en kalibrering af natursynet. Kunstprojektet i Mindeparken gav anledning til en tiltrængt diskussion om den biologiske værdi af en græsplæne og om al den oversete natur og biologiske mangfoldighed, der til daglig lider langt større overlast på grund af produktionsinteresser i land- og skovbrug.

I DN Aarhus tillod vi os at trodse den øjeblikkelige folkestemning, og påtog os i stedet ansvaret for, på et nøgternt og sagligt grundlag, at oplyse om sagen og fremstille de egentlige trængsler for den danske natur.

I Danmarks Naturfredningsforening anerkender vi selvfølgelig, at der skal være plads til forskellige natursyn og -opfattelser; vi skal ikke gøre os til dommer over den enkeltes *fornemmelse* for naturen. Men vi må insistere på og arbejde for, at hvert enkelt menneske former sit natursyn på et fundament af faktisk viden og foreliggende erfaring, og kender dets konsekvenser for naturen, på godt og ondt. Først da, burde naturens tarv være så nogenlunde varetaget ...

Og apropos naturens tarv, så blev 2017 året, hvor vi kunne fejre 100-året for Den Danske Naturfredningslov med to spektakulære fredninger i Aarhus Kommune. Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstede fredningskendelser for såvel et stort [sammenhængende naturlandskab ved Harlev](#), som for [Botanisk Have](#) i Aarhus midtby, og sikrede dermed to enestående leve- og opholdssteder for fremtidens aarhusianere – dyr som mennesker. Dermed manifesteredes også det fortsatte hensyn til både den klassiske natur i det åbne land, og til de grønne områder og rekreative værdier i byen. Begge dele er trængte, i et samfund, hvor ordet *vækst* er gået fra at være en biologisk term, til at være synonymt med et samfundsøkonomisk idealbegreb.

Disse, og andre gode [tiltag og resultater](#), er tilsyneladende faldet i god jord blandt aarhusianerne. I hvert fald har vi i DN Aarhus kunnet glæde os over en fortsat markant medlemsfremgang, således at vi i løbet af det seneste år har øget vores tilslutning med 15 % eller næsten 1200 nye medlemmer. Det er helt afgørende for foreningens styrke og indflydelse, idet medlemmernes bidrag gør det muligt for DN at bevare en fuldstændig økonomisk og politisk uafhængighed, og dermed en intakt troværdighed og handlefrihed.

Når I, i løbet af det kommende år skal gentegne jeres abonnement i Danmarks Naturfredningsforening, vil I givetvis overveje vigtigheden af jeres bidrag, i en benhård prioritering mellem et utal af velgørende organisationer med tilsvarende prisværdige formål. Her kunne det måske indskydes, at DN's arbejde i bund og grund består i beskyttelsen af det eksistensgrundlag, der i sidste ende er forudsætningen for at det meste andet overhovedet giver mening. Selvom mange vil mene, at Verden gradvist bliver et bedre sted at leve for os mennesker, så sker det desværre helt entydigt på bekostning af den vilde natur, der fortrænges, fragmenteres og forarmes. Og for de, der måtte finde argumentet om naturens egen berettigelse utilstrækkeligt, så kan man være forvisset om, at det i sidste ende rammer os mennesker på sjælen, når Jorden bliver et fattigere sted at være til.

Men nok af formaninger og løftede pegefingre! I stedet skal lyde en munter opfordring til at supplere de generøse bidrag med en praktisk, aktiv indsats. Hvordan kan jeg selv gøre en forskel for et bedre miljø og en rigere natur, er der måske nogen der tænker? Jo, slæk på kontrollen og slip naturen løs i haven; der findes [anvisninger](#) til, hvordan biodiversiteten med simple indgreb kan øges mangefold, samtidig med at man bevarer et æstetisk udtryk. Tilmeld jer [Giftfri Have](#) og drop sprøjtegiften på egen matrikel; derigennem øges artsrigdommen af planter, insekter og fugle. Køb (mere) økologisk og giv de konventionelle landmænd et styrket incitament til omlægning af deres drift; det er den mest effektive måde, hvorpå forbrugeren kan understøtte bestræbelserne på en omlægning af landbruget og en beskyttelse af vores grundvand. Og er I til små dyrehold og store naturoplevelser, så meld jer ind i en [kogræsser- og naturplejeforening](#); her får I praktisk føling med naturpleje og dyrevelfærd, og smag for mørkt oksekød.

Og endelig, langt mere ligetil og uforpligtende: Nyd naturen, hvor den findes og trives. Gå en tur i skoven, og glæd jer over en sjælden gang imellem at "falde" over et væltet træ. Følg et vandløb og vær heldig at få våde fødder på en oversvømmet eng. Tag til stranden og mærk vandet og vinden forme landskabet i evig foranderlighed.

Naturen er rodet, kaotisk, dynamisk og - levende! Lev jer ind i det, og lev med!

Med ønsket om et grønt, glædeligt og udbytterigt Nytår!

Sebastian Jonshøj, formand i Danmarks Naturfredningsforening i Aarhus